



# TUINPOST

Tuinpost is een greep uit de brieven en e-mails die wij ontvangen. Ook uw post is van harte welkom. Helaas is het niet altijd mogelijk om alle brieven persoonlijk te beantwoorden. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. We behouden ons het recht voor de brieven ingekort te publiceren.

onder het gewicht van de sneeuw. Al jaren word ik geboeid door subtropische planten. Tegenwoordig zijn ze, wellicht door de warme winters, bij elk tuincentrum verkrijgbaar. Maar mijn palm bracht ik in 1979 mee uit Italië. In een tuincentrum kocht ik een pot waarin drie exemplaren stonden. Ze waren iets kleiner, maar ik had er wel drie. Thuis sneed ik ze met een scherp broodmes van elkaar en plantte ze in de tuin. 's Winters werden ze met stro en noppenfolie ingepakt. Plastic is helemaal fout, maar dat wist ik toen nog niet. In het begin ging het goed, maar toen kwamen de echte winters. Op 21 februari 1985 werd een Elfstedentocht verreden. In augustus verscheen bij slechts twee van de drie een puntje groen. Voor eentje was 25 graden vorst te veel. 26 februari 1986: weer een Elfstedentocht. Slechts één van de twee overleefde deze winter. Ook de winter die daarop volgde was extreem koud, maar de laatste palm stond binnen. In de volgende winters verhuisde hij tijdens koude periodes naar de garage. Hij werd echter steeds groter en onhandelbaarder. In 1997 plantte ik hem daarom weer in de volle grond. Sindsdien groeit hij explosief. 's Winters kreeg hij aanvankelijk een jas van stro die tot boven de groeipunt reikte. Dit is de zwakke plek. Als die bevriest is het voorbij. Tegenwoordig ligt een flinke hoeveelheid coniferengroen klaar. Mocht de weerman Siberische kou voorspellen, dan is de groeipunt snel ingepakt. Mijn palm wordt er in ieder geval niet meer warm of koud van.

ROB VAN DER LINDEN, HEERLEN

Als ik beneden kom en de gordijnen openschuif, zie ik dat het sneeuwt. Ik laat de drie poezen binnen die, bedekt met sneeuwvlokken, miauwend beginnen aan hun ontbijt. Ik kijk nog eens naar buiten en zie hoe de planten verdwijnen onder een witte deken. Achter in de tuin zakken de bladeren van de palm (*Trachycarpus*) zwaar door

